

[View this email in your browser](#)



Welkomstwoord door Martijn Docters

Tijd voor weer een nieuwe update vanuit Stichting Het Hornemann Huis. Er gebeurt iedere dag wel iets en er staan hele gave dingen op de planning. De kans dat je binnenkort nog iemand in Eindhoven en omgeving spreekt die niet op de hoogte is van onze plannen wordt steeds kleiner ;-)

Het proces dat we doormaken om tot een fysieke ontmoetingsruimte voor mijn achterneefjes Edo en Lexje te komen wordt steeds concreter en uitgebreider. Mooi om te merken dat het initiatief veel mensen raakt en in beweging brengt.

En al gaat niet alles zo snel als wij het graag zouden willen zien, denk aan de huisvesting, met kleine stapjes komen we er ook, dus keep up the good work..!!

Martijn Docters
info@hethornemannhuis.nl
06 - 53 83 13 25



Na de Oorlog brengt theatervoorstelling over Edo en Lexje Hornemann



theatervoorstelling live te aanschouwen.

Het verhaal over Edo en Lexje Hornemann waarmee Martijn, namens Na de Oorlog, langs basis- en middelbare scholen gaat, gaat nu ook het theater in!

Op zaterdag 30 april a.s. staat Martijn in Pand P, een initiatief van Parktheater Eindhoven. Kaarten zijn [hier](#) verkrijgbaar. Een mooie gelegenheid om deze persoonlijke, aangrijpende en interactieve

Blijk van waardering

Na de Oorlog is een landelijk centrum van naoorlogse gastsprekers en onderwijsprojecten. Martijn geeft via hen gastlessen op basis- en middelbare scholen.

Dat het verhaal dat hij daar vertelt veel indruk maakt op de kinderen én docenten blijkt wel uit deze recensie van Eddy de Vries van Kindcentrum De Troubadour uit Rosmalen na afloop.

"Ik vond de gastles van Martijn de beste die ik ooit meegemaakt heb. Zijn verhaal ging onder je huid zitten, hij wist de hele groep mee te nemen in zijn emotie. Wat een begenadigd spreker is hij.

Mijn leerlingen waren meer dan onder de indruk. In de klas hebben we hier zeker nog over na gesproken en ook zij waren onder de indruk van het hele verhaal. Dit was een meerwaarde voor het onderwerp WOII en een blijvende herinnering."



Ceremonie sterfdag Edo en Lexje

Op woensdag 20 april a.s. is het 77 jaar geleden dat Edo en Lexje Hornemann zijn vermoord. Een dag die wij niet zomaar voorbij laten gaan.



Er vindt 's ochtends een ceremonie plaats bij Het Hornemannmonument. Deze ceremonie wordt geleid door leerlingen van het Van Maerlantlyceum. Zij krijgen eerst een gastles van Martijn over het verhaal van de familie Hornemann. Aansluitend maken zij een wandeling door de buurt om rond 11.00 uur een herdenkingsdienst te houden bij het monument.

Ben je geïnteresseerd om hierbij aanwezig te zijn, dan ben je van harte welkom. Het Hornemannmonument is te vinden in het Lex en Edo Hornemannplantsoen, een 200 meter lang plantsoen aan de Edenstraat in de Eindhovense buurt Elzent-Noord.

Première documentaire 'De meedogenloze moord op Edo en Lexje Hornemann'

Vanwege corona heeft het wat langer op zich laten wachten, maar op dinsdag 19 april a.s. is het dan zover: de première van de documentaire 'De meedogenloze moord op Edo en Lexje Hornemann'. Het verhaal over de twee Eindhovense jongetjes die aan het eind van Tweede Wereldoorlog met achttien andere joodse kinderen werden vermoord om de sporen van medische proeven uit te wissen.

Na een radiodocumentaire in 1988, een boek in 2020, is er nu dus een film, gemaakt door Anne-Marie van Oosteren en Lout Donders met leerlingen van het Van Maerlantlyceum. Er wordt nog gewerkt aan een podcast.

De première begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Natlab, Kastanjelaan 500 in Eindhoven. Kaarten voor deze première zijn verkrijgbaar bij het [Natlab](#).



In de media...

Eindhovenaar Jennes de Mol, de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, is tevens lid van het Comité van Aanbeveling van Het Hornemann Huis. Hij kwam zaterdag 19 maart jl. in het ED aan het woord over de oorlog met Rusland.

In het artikel komt ook de link met het verhaal dat we met Het Hornemann Huis willen vertellen aan bod en hoe actueel dit - helaas - nu weer is.



Copyright © 2022 Het Hornemann Huis, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail, omdat wij u graag willen informeren over, en betrekken bij, de plannen die wij met Het Hornemann Huis hebben. Wilt u liever geen berichten van Het Hornemann Huis ontvangen? Dan kunt u hier [uw gegevens inzien en wijzigen](#) of u [afmelden van de mailinglijst](#).

Our mailing address is:
Het Hornemann Huis
Unit 1 12
Hurksestraat 60
EINDHOVEN, Noord-Brabant 5652 AL
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Voor een goede ontvangst, voegt u info@hethornemannhuis.nl toe aan uw adresboek.

Grow your business with mailchimp

This email was sent to <<Email Address>>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Het Hornemann Huis · Unit 1 12 · Hurksestraat 60 · EINDHOVEN, Noord-Brabant 5652 AL · Netherlands

Grow your business with mailchimp